



"HOUT MOET"

NIEUWSBRIEF NR. 28 speciaal Winterwelvaart 2023
STICHTING "OUD-ZEILEND-HOUT"

Het "Oud Zeilendhout" Evenement 2023

werd gehouden op het Zuidlaardermeer in samenwerking met Zeilvereniging Zuidlaardermeer. Hier onder een aantal fotos gemaakt door Gerrit Scheeres.





"HOUT MOET" NIEUWSBRIEF NR. 28 STICHTING "OUD-ZEILEND-HOUT"

Van het bestuur

Als bestuur van de Stichting Oud Zeilend Hout hebben we eind 2022 besloten, na 2 jaar corona- windstilte, de draad weer op te pakken. Dit jaar hebben we een mooi evenement gehouden op het Zuidlaardermeer, mogelijk gemaakt door Zeilvereniging Zuidlaardermeer.

Is er verder nog wat gebeurd?

Op bestuurlijk gebied hebben we vorig jaar al kunnen melden dat Jaap Rugge het bestuur heeft versterkt. Dat is ook wel nodig omdat de oud-gedienden Frouwke Breman, Berend Wezeman en Herman Kuijpers te kennen hebben gegeven na vele jaren het bestuur begin 2024 te willen verlaten. We bedanken ze hierbij voor hun jarenlange inspanningen voor Oud Zeilend Hout .

We zijn inmiddels in overleg met een enthousiaste zeiler als versterking voor het bestuur. Maar we kunnen nog verdere aanvulling gebruiken, dus wie denkt dat het wel wat is gelieve contact op te nemen met bijvoorbeeld Jaap Rugge (06-13207413) of Maarten Keuning (06-25354096)

De rescue van Razzle-Dazzle

Het verhaal start met een bericht op Facebook groep Woodenfinns. Het gaat over een oude houten Finn H396 en de eigenaar informeert in de Facebook groep naar de waarde van deze 'Barnfind'.



Met het lezen van het bericht was gelijk mijn interesse gewekt en helemaal toen ik zag dat de boot in de buurt lag, namelijk in Uithuizen. Op bericht kwamen al snel reacties

Maarten Keuning wist nog dat de boot op het Oud Zeilend Hout evenement 2012 op het Zuidlaardermeer heeft meegedaan. De Finn was toen van Hans Bakker die helaas is overleden

Gerrit Willems reageerde ook: "dat was mijn oude Raudaschl" van 1974 tot 1978 en hij weet nog veel van de historie van deze Finn.



"HOUT MOET" NIEUWSBRIEF NR. 28 STICHTING "OUD-ZEILEND-HOUT"

Deze Finnen werden gebouwd door Haitzenger in Attersee maar door Hubert Raudaschl onder zijn naam verkocht. Hij was zeilmaker en Finn topper.

Met Bruder ontwikkelde hij een revolutionaire mast-zeil combinatie, een stijve mast, achterover buigzaam, onderin en zijwaarts flexibel, in de top samen met een vlak zeil.

Tot rond 1965 waren slappe masten met bolle zeilen gebruikelijk en tot 1973 waren de houten Bruder masten en Raudaschl zeilen dominant .

Daarna werden het aluminium Needlespar masten met Musto of North zeilen.

De eerste Raudaschl Finnen(H379) verschenen in 1967 in Nederland.

Ik ben de boot gaan bekijken in Uithuizen en zag dat de boot hard achteruit was gegaan in het oude schuurtje en naar verluidt gevonden met een een bak water op het doorgezakte dekkleed.



Met schade aan aan de binnenkant stuurboord dek en verrotting van de dwarsbalk (Doft) en de zwaardkast zag er ook niet best uit. Ik heb de eigenaar kunnen overtuigen dat de romp in deze



staat niks waard is maar de trailer en

resterende delen wel. We hebben een deal gemaakt en de Finn heb ik meegenomen naar huis.

Er is gestart met de restauratie. De juiste soorten Mahoniehout, Red Cedar en Hechthout heb ik bij jachtbouw de Groot kunnen kopen. Ondertussen heb ik het dek al gerepareerd en de zwaardkast uitgebouwd Ik verwacht dat het weer helemaal goed komt met Razzle-Dazzl.



In 2024 weer donateur zijn? Maak uw donatie van min € 25,- over op rekening: NL37 RBRB 0965 0565 38 t.n.v. Stichting Oud Zeilend Hout te Groningen onder vermelding van donatie 2024 en uw emailadres.

Donateur worden? Dat kan via het aanmeldformulier op de site:

<http://www.oudzeilendhout.nl/>

